

MENSEN ONDERWEG

Johan Heylen



MENSEN ONDERWEG

Johan Heylen

In samenwerking met de Commissie Actuele Kunst, KU Leuven

The Faculty Club Leuven

08.12.2024- 12.09.2025

Onder een bleke hemel bewegen mensen en hun kleine schaduwen op zoek naar iets onbenoembaars. Elk paar voeten raakt de aarde maar hun zielen zweven, onderweg naar een plek die ze nooit helemaal zullen bereiken. De weg is lang en kronkelig. De bestemming verandert voortdurend van vorm. Wind fluistert geheimen maar antwoorden blijven achter de horizon verscholen. Soms kruisen ze elkaar, streelt de wind de schaduw en kust de horizon de ziel. Maar uiteindelijk reist iedereen alleen, zoekend naar een diepere betekenis. Mensen onderweg naar een plaats die niet bestaat.

Het oeuvre van Johan Heylen laat zich kenmerken door een raadselachtigheid en een niet te plaatsen tristesse. Dit veroorzaakt gevoelens van melancholie, maar ook een vorm van (h)erkenning bij diegenen die zich verbazen over de absurditeit van het bestaan. De kunstenaar laat zich inspireren door het werk van mystici, existentialisten en metafysici. De onbegrijpelijkheid van het “Zijn” en de positie van de mens in dit mysterie, is een steeds terugkerend onderwerp. Creaturen lopen doelloos rond, zonder hoop op redding of vergeving, onwetend van hun schuld, en hun straf niet begrijpend. Er heerst een heilige afschuw, die voorkomt uit een radicale bevreemding. Ondanks de wezenlijke ellende, bevat het werk van Johan een kwetsbaarheid en tederheid. Niets is eenduidig, elk schilderij is meerlagig. De werken van Johan slagen erin de vinger op de woordeloze wond te leggen en verplaatsen de aandacht van het banale materiële naar het mystieke onzegbare. Elke verduidelijking schiet zijn doel voorbij, daar het onzegbare niet kan worden geduid.

Email: jheylen67@outlook.com

Mobile: +32476414801

Website: www.heylenjohan.com



Faculty Club: Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven

Contact expo: Jorn Gielen, +3216 32 95 00, jorn.gielen@facultyclub.be

10% van de opbrengst van kunstwerken gaat naar het **Inloophuis Leuven**, een warme ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten (<https://inloophuisleuven.be/>).

Foto: “Ca voulait dire, on est heureux”